

'Crazy cat lady' Mariette Hanssen:

# 'Ik ken elk stipje, streepje en vlekje van mijn 132 katten'

*"Ik had als kind al een halve dierentuin thuis en sindsdien heb ik dieren om me heen gehad. Ik ben de laatste twintig jaar altijd actief geweest bij het dierenasiel of de dierenbescherming en ik heb kittens gefosterd. Maar ik was altijd meer een hondenmens. Totdat ik ziek werd en mijn bed niet meer uitkon: toen kwam de omschakeling naar katten." Dat Mariette Hanssen (47) dol is op katten moge duidelijk zijn: ze heeft er 132.*

door Mylene Luisa - foto Len Land

**"I**k kwam drie jaar geleden op Curaçao aan met twee katten. Die waren op een nacht erg onrustig: bij de voordeur stond een tiggerprulletje, een klein mager scharminkel dat meteen naar de dierenarts moest. Daar hoorde ik over het grote honden- en kattenoverschot op het eiland. Er werden dozen met pasgeboren kittens voor de deur van het asiel of in de mondi gevonden. Ik was al snel betrokken bij de opvang, het fosteren en ter adoptie aanbieden van katten. En dan weten mensen je snel te vinden: als er flessenkittens worden gevonden ben je de pineut: wekkertje zetten en om de twee uur voeren, dag en nacht.

## Prul

Prul was dus het begin van de kattenverzameling. Ik verhuisde daarna van Bándabou naar Koraal Partier, maar woonde dichtbij de weg en moest de katten voor hun eigen veiligheid in grote buitenkooien houden. En liepen zo'n twintig stuks los maar bijna elke ochtend werden er nieuwe in de tuin gedumpt. Zo kwamen er in drie maanden tijd veertig katten bij. Ik kon daar dus niet meer blijven. En ook al gaat mijn hele inkomen al op aan katten, ik wilde de huur opzeggen om meer katten te kunnen verzorgen. Zo ben ik dus in de kunuku beland. En had ik intussen de bijnaam 'crazy cat lady' gekregen.

## Hele dag eten

De katten kunnen hier en

ook in de naburige kunuku's vrij rondlopen. Zorgen voor 132 katten neemt nogal wat tijd in beslag: ik sta om zes uur op en ben 's avonds meestal nog bezig. Ik zet 's ochtends zacht voer neer en daar komen zo'n vijftig tot zestig katten op af. Gedurende de dag zijn er constant harde brokken en vers water beschikbaar, dus ze hebben elk moment te eten. Er is een grote voederplek, maar er zijn ook diverse grote bakken met eten op het erf. 's Middags om zes uur is er weer zacht voedsel beschikbaar en is het het ultieme moment om te kijken of ze geen wonden hebben of om ontworming te geven.

## Stipjes en streepjes

Ik ken elk stipje, streepje en vlekje van mijn kinderen. Het is een grote groep pubers, ze worden niet volwassen. Ik zie ze niet allemaal elke dag, maar als ik eentje even niet zie ga ik op onderzoek uit. Ze hebben allemaal namen maar ik ben intussen wel door mijn namenbestand heen. Ook zijn ze bijna allemaal gesteriliseerd. Er lopen er nog een paar rond in omliggende kunuku's die zich niet makkelijk laten benaderen en ik probeer ze te vangen voordat ze zwanger raken.

## Cole & Marmalade

Ik stuur regelmatig sponsorverzoeken uit, onder andere ook naar Chris, eigenaar van de twee poezen Cole en Marmalade die met 1,6 miljoen likes heel bekend zijn op internet. Via hem probeer ik



ook aandacht te vestigen op de problematiek op Curaçao. Ook doneerde hij onlangs 500 dollar, de opbrengst van de Cole and Marmalade-webshop over november en verwijst hij op zijn page naar onze website en Facebook-pagina 'Cats of Curaçao'. Hij krijgt natuurlijk een heboel aanvragen voor donaties, maar zo draagt hij op zijn manier toch een steentje bij. Daarnaast ben ik enorm blij met andere donaties: Zo heeft 'Fish4you' bij Centrum Piscadera maandenlang een boodschappenkar en een pot voor financiële donaties bij hun viskraam gehad. En ook de haringkar bij Van den Tweel Zeelandia en collega-vrijwilligers van Stichting Dierenhulp hebben mij ondersteund. Uit Nederland krijg ik medicatie van onder meer Stichting Kat-

tenzorg Nijmegen, Stichting Wings For Animals en diverse particulieren. Verder heb ik een klein aantal trouwe donateurs die elke maand – al is het maar met 5 gulden – bijdragen. Elke gulden, elk blikje voer, elke zak brokken... het kan niet kostendekkend zijn, maar alle beetjes helpen."

## Dierenhulp

Mariette is naast moeder van haar 'kattengezin' ook vrijwilliger van Stichting Dierenhulp die de sterilisaties op het eiland verzorgt. Ze beantwoordt drie dagen per week de sterilisatietelefoon en is vaak op locatie met vangkooien om katten vangen. Of anders bijna uitgedroogde kittens nog net voor de dood te redden. "Mensen bellen soms omdat er een overschot aan

katten in de buurt of tuin loopt maar we kunnen de groep niet verplaatsen, dan verplaats je alleen het probleem. De oplossing is om ze stuk voor stuk te vangen, te steriliseren en weer op die plek terug te zetten."

Op de vraag of er nog meer katten bij kunnen, antwoordt de crazy cat lady resoluut: "Nee! Bij de laatste veertig die bij mij gedumpt zijn, had ik eigenlijk al moeten stoppen. Deze groep is nu goed met elkaar gesocialiseerd. Wil ik ze de zorg geven die ze verdienen en nodig hebben, wat aandacht betreft, maar ook financieel, dan kunnen er echt geen dieren meer bij. Ik moet verder ook rekening houden met de persoonlijke ruimte die ze nodig hebben."